

Kolind Handelsstands Forenings
Generalforsamling, den 24. 2. 1999.

Mel.: Jeg en gård mig bygge vil.

Her i Danmark går det stærkt
som vi alle har bemærk't
Fyn og Sjælland er forbundet,
tunnelskrækken overvundet.
Nu på Øresund det sker –
vi må ha' en tunnel mer'.

Nu det varer ikke læng'
inden der er sammenhæng
mellem Sjælland, ja, og Skåne.
Nyrup han har måtte låne.
Travlt har nemli' MT Group –
de har gjort et lille kup.

Men om føje år – hva' så?
ingen broer at bygge på!
Der blir' mange arbejdsløse,
understøttelse vi pøse.
Nej, for pokker, vi må start'
på en bro, men helst i en fart!

Men, se det er ingen and,
Sundet fyldes op med vand.
Kloge mennesker har regnet,
diagrammer har de tegnet.
Og så vidt, at de kan se,
er det vist en go' ide.

Når vort Sund blir' fyldt med vand
er dem fra Søby ej i stand,
til at køre gennem Sundet,
men en løsning vi har fundet.
For vi bygger blot en bro –
en til Fannerup gir' to!!



Og når svenskertunnelen,
de er færdige med den,
flytter hele byggesjakket
ned på Drasbek i gemakket.
Sikke tider det vil bli' –
vi må ha' et rederi.

For en havn vi også får
og de kloge mennesker spår:
Skibene i Sundet sejler,
lodserne mod Kolind pejler,
og et krystogtskib vi se –
det er dog endnu, måske....

Når vi tænker os lidt om
vi på denne tanke kom:
Lad os bevare Sundet,
Kolind er med det forbundet !!!
Hva' ska' de så gi' sig til,
dem der bygge broer vil??

I Atlanten ligger der
nogle øer spredt hist og her.
I vil gerne kunne køre
hele vejen i en smøre.
Så for fanden byg en bro –
bare I gir' Sundet ro !!

Forfatter: Finn Pedersen.